

## Tilbage i de dybe skove.

”En stor succes”. Dette må være den rette betegnelse på ”prøveskovturen”, som det mere eller mindre selvbestaltede turudvalg havde arrangeret i samarbejde med Helge V. Qvistorff.

Dagen var sat til den sidste søndag i maj 1988. Mere end ½ time før starten rullede de første biler op, og da alle var samlede var der mødt 67 deltagere, 60 voksne, 7 børn samt 3 hunde.

Efter en kort velkomst, gik starten fra p-pladsen midt på Buderupholmvejen mod runddyssen ”Stenstuen”. Her fortalte en veloplagt turleder, nemlig deltager nr. 68, Helge V. Qvistorff, om dyssen i særdeleshed og om egnens oldtidsminder i almindelighed.

Vi satte herfra kursen mod syd gennem Vedsted Skov, passerede Rebildvejen på højde med Rebild Hede, hvor vi gjorde et kort ophold.

Helge Q. spurgte nu om der var interesse for at bese det nye hotel og kongrescenter i Rebild, som netop stod for sin indvielse. Da dette var tilfældet, løb han selv i forvejen for at aftale det fornødne.

Man må sige, at det er imponerende, så stort og flot centeret er blevet siden vi for et år siden stod udenfor og betragtede det som nybygning. Under besøget måtte man så endnu engang erkende, at der igen var holdt spas med os, for hvem stod på 1. Sal og tog imod, selvfølgelig ingen ringere end selveste Marianne Q. Det fornødne havde blot bestået i at meddele *at* vi kom, og ikke i om vi *måtte* komme.

Efter dette besøg bevægede vi os nu op over Brunbakken, på vej mod Ravnkilden. På toppen gjorde vi holdt for at nyde vore små madpakker, og ikke mindst den smukke udsigt over Gravlev ådal. Denne udsigt er noget af det mest storslåede man kan opleve i Himmerland, og ikke mindst i det smukke sommervejr vi var begunstiget med på denne dag.

Vi benyttede denne pause til at opkræve et beløb på 15 kr. pr. voksen for deltagelse i turen. Selvom vor gode ven Helge Q. har stillet sig vederlagsfrit til rådighed til at lede disse ture, er der andre små udgifter som nødvendigvis må dækkes ind. Vi håber også at kunne arrangere ting fremover, som godt må koste noget, f.eks. i form af entre til steder, som vi finder interessante.

Da varmen nu var begyndt at trykke, var det en sand vederkvægelse, at forfriske sig i den klare Ravnkilde, både hunde og mennesker blev ladet op med ny energi til fortsat vandring langs ådalen mod nord. På vejen passeres Bundgård med herlig duft af land og dyr, og med ”møngen” placeret på gammeldags vis bag gården. Ruten drejer her op langs gårdens marker og senere tilbage til skoven, her går det igen nedad, og snart efter er vi atter tilbage langs Lindborg Å, for til sidst at nå frem til Lille Blåkilde. Vi har besøgt den før, men gensynet er skønt, også den har køligt vand til tørstende sjæle.

Fra kilden går terrænet stejlt op mod øst, vi stiger højt til vejrs, for til sidst at møde vejen som svinger mod nord forbi indhegningen med Frueskoene.

Denne gang var vi mere heldige end sidste år, i modsætning til da, var der nemlig enkelte af de sjældne blomster sprunget ud. Det er nok ikke tilfældigt, at området hvor blomsterne vokser på bakkeskråningen kaldes for Bjergeskov. Endnu engang går det stejlt opad, men der er ingen kære mor, altså hvis man vil den nærmeste vej tilbage til vort udgangspunkt.

Inden vi skiltes og sagde tak til hinanden for en god dag, kunne vi allerede meddele: At som følge af denne dags succes, og den massive opbakning fra deltagernes side, vil der efter sommerferien blive arrangeret nye ture. Der bliver sikkert tale om en sensommertur, en efterårstur samt en juletur. Vi glæder os allerede.

Så fik vi endnu engang den dejlige oplevelse, at kunne færdes en hel dag i skoven, på steder hvor mange af os aldrig før har sat vore ben.

På sensommerturen den 28. aug. var mødestedet sat ved Barokhaven på Willestrup gods. Herfra bevægede vi os forbi selve godset mod vest. På vejen passeres stedet Marielund inden vi når ud til Birkholmvej hvor vi svinger til venstre mod Rold-Terndrup landevej. Vi krydser denne og går ind i området mod syd som kaldes Mølleskoven.

Efter megen traven og moslen i dette terræn som er smukt bevokset med vekslende træarter og en tæt underskov af bl.a. hindbærkrat, svinger vi atter ud på landevejen. Vi følger denne et kort stykke vej mod øst, inden vi drejer mod syd ad Rostrup vejen. 200 meter fremme svinger vi igen ind i skoven mod Willestrup ådal. Vi havde her en ny oplevelse, idet vi så en musvåge lette fra skovstien næsten lige foran os.

Vi når tilslut et terræn, hvor holdet for første gang bliver delt af fysiske årsager. Den første gruppe bliver tilbage da der skal krydses et biløb til åen over en række trædesten. Over selve åen er der anlagt en træbro, så her er der ingen problemer, men snart skal højdeskrækken indfinde sig. Ådalen har på stedets østside meget høje og stejle brinker, lige stedet at nyde udsigten og holde frokost øverst oppe. Den anden gruppe standser ved foden af brinken, en lille gruppe på 2 når halvvejs op, mens ca. 1/3 af de i alt 51 deltagere nyder deres klemmer i selskab med en flok nysgerrige sortbrogede kvier, som holder til lige på bakkekammen.

Herfra går turen igen tilbage mod Willestrup gods i nord. Ned af skrænten og over træbro og trædesten. Vi følger herefter en lidt anden rute og kommer forbi dambruget i det lille område ved navn Møllelund, og herfra er vi snart tilbage ved vort udgangspunkt.

Dagen afsluttes med et besøg i den nyanlagte Barokhave. Her tog Helge Qvistorff afsked med os for denne gang. Holdet delte sig nu i smågrupper og besøgte de forskellige afdelinger af haven på egen hånd. Efter nogen tid i haven, kunne man mærke at trætheden meldte sig mellem deltagerne, og vi tog afsked med hinanden. Man kunne i sandhed konstatere, at vi endnu engang havde fået rigelig valuta for pengene.

Herefter var der kun tilbage, at glæde sig til næste tur om 6 uger.

Desværre bevirkede det våde og truende vejr fra morgenstunden, at nogle af vore trofaste deltagere undlod at møde op til efterårsturen den 9. oktober.

Ærgerligt nok, for inden starten på turen gik, stiltede regnen så meget af, at den dårligt kunne registreres, og efter kort tids forløb hørte den helt op. Det blev således atter ”alle tiders tur” for de fremmødte entusiaster, 33 voksne, 2 børn, 1 hund, samt som sædvanlig, turleder Helge fra Rold Skov.

Starten gik fra Rold Storkro gennem Sandhulen og Stendalen mod syd. Vi har tidligere vandret i dette smukke område, men alligevel vil der aldrig være to ture som er ens, det hele føles som en ny oplevelse hver gang. Endelig er gensynets glæde heller ikke den værste. Før vi når ud af skoven og passerer hovedvej 10, runder vi skovfogedstedet Mørkehus. Stedets huskat, som viser sig at være meget kælen og tillidsfuld, slutter op i rækken og danner bagtrop. Til sidst må vi til at skrue bissen på, for at få den til at vende om, inden vi når ud på hovedvejen.

På vestsiden af vejen befinder vi os nu i Lindenberg skovpart. Undervejs mod ådalen ser vi, som noget nyt en mægtig grusgrav, det ser ud, som om man vil udnytte jordens råstoffer, inden skoven bliver reableret efter stormfaldet i '81.

Vi når frem til Lindenberg Å lige ved Røde Mølle, og får der en god orientering om de mange møller, som tidligere har udnyttet åens vand over et relativt kort stykke åløb. Længere mod syd standser vi ved Springkilden, hvis vand også bidrager til at danne den smukke å, her ses også vadestedet, som tidligere har været omtalt. Da vi når frem til Aldalen, er der tid at holde

dagens rast. Denne pause er efterhånden blevet en kærkommen anledning til hyggesnak og socialt samvær, hvilket betyder meget for sammenholdet deltagerne imellem.

Men tiden går og vi må videre, vi fortsætter op gennem Aldalen, og passerer Koldgaarden inden vi når ud på det åbne land Tveden. Her søger vi atter tilbage til østsiden af hovedvejen og er nu tilbage i statsskoven.

Også tilbageturen gennem disse lokaliteter er meget smuk, vi kan nævne steder som Troldefaldet, Fællesskoven og Troldeskoven. Efterhånden kendte ting, men ikke mindre storslåede af den grund. Ved det sidste stop, inden vi sagde Helge og hinanden tak for i dag, kunne vi give den glædelige oplysning, at Helge har givet tilsagn om, at også i 1989 er han villig til at arrangere ture sammen med os Rold Skovs Venner under en eller anden form. Der er således noget for udvalget at arbejde videre på, men først skal vi som bekendt mødes på juletur til nye oplevelser og derefter have en lille ting til ganen.

Hyggeligt, hyggeligt. Dette er ikke for store ord om årets juletur 2. søndag i advent anno 1988.

Vi mødte til sædvanlig tid på torvet i Skørping, men pga. vintervejret med glatte veje, udsatte vi starttidspunktet et kvarter. Dette viste sig da også at være en god idé, for efterhånden dukkede der flere og flere biler op, således at vi i alt nåede op på 44 deltagere på denne tur. Og hvilken belønning blev der så ikke givet os efter køreturen på snavsede, saltplørede veje. Straks vi drejede ind i skoven mod syd ad Jægersborgvej, mødte der os et syn, som var det på det smukkeste julekort. Alt var kridende hvidt, og sneen dalede stille ned fra oven, en sand vederkvælgelse for både legeme og sjæl.

Turen var lagt således, at vi blev ført igennem en gammel stævningssskov. Dette vil sige en skov, hvor bønderne i gamle dage beskar træerne for at få materiale til gærdsel og brændsel, med det resultat, at skoven i dag fremstår som en troldeskov med talrige stammer fra samme rod.

Herfra fortsatte vi ad utallige småveje gennem Jægersborg Skov. Et sted passeres Skalsminde mose, og et andet sted fik vi det smukke syn, at se 3 rådyr springe tværs over vejen lige foran os.

Efterhånden gik rutens retning længere østover, men inden vi nåede ud på Astrup-vejen, gjorde vi stop ved Forstrådens gran. Da vi ikke kunne risikere, at nogen blev syge af vintervejret, benyttede vi denne lejlighed til at uddele medicin i form af Gl. Dansk med tilhørende småkager til alle. Nogle enkelte foretrak dog naturproduktet mandariner.

På tilbageturen mod Skørping tangerede vi Skovhaven. Vi har besøgt den før, men denne gang drejede det sig bare om at vende tilbage til vort udgangspunkt, hvor en let frokost ventede på Hotel Rebild Park.

Vor sæson sluttede på dette sted med et par timers samvær, hvor der rådede en særdeles god og hyggelig stemning, ikke mindst fordi fru Marianne Q. sluttede sig til os, og dermed bidrog til at styrke sammenholdet mellem Rold Skovs Venner. Kassemester Birgit var i et så godt julehumør, at hun af de opsparede midler, bevilgede kaffe til alle efter silden og de lune frikadeller.

Hermed var der så kun en sum tilbage, lige nok til at kunne finansiere udsendelsen af indbydelser til en ny sæson. Dette er i sig selv en stor ting, for dermed er der jo også sagt, at udvalget sammen med Helge er klar til at tage nye opgaver op i det kommende år. Et nyt og spændende program er allerede så småt ved at tage form, vi har bl.a. tænkt på et besøg i Tofte Skov. Dette vil være toppen af dansk natur, men meget afhænger jo af de nødvendige tilladelser. Rold-skov området rummer mange lokaliteter, som vi endnu ikke har besøgt, også disse er under overvejelse, og som noget helt nyt, har vi tænkt på at arrangere en heldagstur til Livø.

Lad os slutte beretningen på samme måde, som det blev gjort under sammenkomsten, med at

sige tak til Helge for samværet og gode oplevelser. Tak til udvalget for jeres beredvillige indstilling til de forskellige jobs. Sidst men ikke mindst, tak til turdeltagerne for trofast opbakning af arrangementerne, denne er jo grundlaget for det alt sammen. Vi glæder os til et gensyn i foråret 1989.

Per Andersen.

Turleder:

Helge V. Qvistorff, Stendalsvej 42, 9520 Skørping.

Turudvalg:

Knud og Hanne Andersen, Blomsterskrænten 23, 9400 Nørresundby.

Birgit Eriksen, Harrildvej 30, Ø. Hornum, 9530 Støvring.

Carsten Skov, Fasanvej 6, 9000 Aalborg.

Esther Studstrup, Revlingbakken 85, 9000 Aalborg.

Søren N. Vestergaard, Bjergfyrvej 7, Drastrup, 9200 Aalborg.

Per og Hanne Andersen, Harlekinvej 7, 9000 Aalborg.