

Rold Skovs Venner 2019

Det skal handle om krybskytter

Søndag den 10. marts 2019, klokken 9.30

Mødested: Statsskovens parkeringsplads på Møldrupvej 1500 meter fra Torvet i Skørping.

Turleder: Marthin Nygaard. Pris kr. 35,-

Rute: P-plads – Bregnesø – Mosskovvej (Artollerist-Niels) - Tøtteruphus – Hedekrog (Hede-Knud) – rundt om Økssø – rundt om Mossø – Skovhaven - p-plads.

Vi skal på en dejlig tur, hvor vi går rundt om både Mossø og Store Økssø. På turen skal vi høre om nogle af de fæle krybskytter, der ikke var så fæle endda. Et par af dem, der havde tilknytning til denne del af skoven er Artollerist-Niels og Hede-Knud. Blandt andet skal vi se det sted, hvor "Artolleristen" skød sit sidste dyr – da var han 70 år gammel.

Det skal handle om Røverne fra Rold

Søndag den 7. april 2019, klokken 9.30,

Mødested: P-pladsen ved kirken i Rold.

Turleder: Marthin Nygaard. Pris kr. 35,-

Rute: Rold Kirke – Teglsø – enebærstykket – Lindenberg Å – Rold Kilde – gå langs landevejen til Rold Kirke.

Vi skal på tur i den smukke og kuperede Rold Vesterskov, der hører under Lindenberg Gods. Det var her ved Trydsø, at de fleste røveroverfald fandt sted. Men vi skal ikke kun høre om røvere, vi skal frem for alt nyde naturen, og der er spændende steder som den smukke Teglsø, hvor man tidligere kunne se grevens jagtslot, men også Enebærstykket og Danmarks hurtigst løbende kilde "Rold Kilde" er seværdigheder af høj karat.

Det skal handle om originaler

Søndag den 5. maj 2019, klokken 9.30

Mødested: P-pladsen ved Kulturstationen

Turleder: Marthin Nygaard. Pris kr. 35,-

Rute: Kulturstationen (Volmer Sørensen) - Skørpinglund (bette Møller og Elmer) – gennem de nye søer til Purkerne – Herman Bang – P-pladsen - Rebildporten.

Skovfolkene var særlinge, og som en af de gamle sagde: "Tidligere var der hundrede originaler i Skørping, nu er der ikke en eneste!" Det er rigtigt, der var mange originaler i Skørping og i skoven. Vi skal høre om nogle af dem, og det er samtidig historien om Skørpings glansperiode omkring 1920, hvor berømt heder som Herman Bang besøgte byens pensionater.

Fortællingen om "Originaler" afsluttes med fortællingen om kromanden Frimuth Engelst på Rebildhus, hvor foreningen er vært for kaffe og Rebildkrans. (der køres i egne biler fra Skørping til Rebild.) Det er vor formand Marthin og Qvistorff, der skal fortælle muntre historier.

Det skal handle om orkideer og kapperølliker

Søndag den 2. juni 2019, klokken 9.30

Mødested: Parkeringspladsen på Høvdalspladsen på Buderupholmvej og Rebild Kirkevej

Turleder: Marthin Nygaard. Pris kr. 35,-

Rute: Bjergeskov (Fruesko) – Vedsted Skov - Skørpinglund

Frueskoen blomstrer – denne store og uhyre sjældne orkide, og derfor skal vi i Bjergeskov, en af de smukkeste dele af Rold Skov. Vi skal også i Vedsted Skov og i Skørpinglund med betagende bøgeskov og store bronzealderhøje, og undervejs vil Hanne og Tommy givetvis fortælle om spændende planter og blomster, som vi møder på vor vej.

Det skal handle om hekse

Søndag den 1. september 2019, klokken 9.30

Mødested: Rebildcenteret

Turleder: Marthin Nygaard. Pris kr. 50,-

Rute: Turen langs åen – Regan Vest – tur ad stierne over kalkminen – egeskoven - mødes med heksen Danny Druehyld i Rebildcenteret – p-pladsen.

Vi skal gå ad den nye vej, som Rebildcentret har anlagt langs med Lindenberg Å, hvorefter vi kommer forbi indgangen til atombunkeren Regan Vest, der skal åbnes for offentligheden. Herfra går turen ad smukke stier på højderyggen over Thingbæk Kalkminer. Stier, der er ukendte for de fleste. Så kommer vi til egeskoven, der er et "must". Det er nemlig det eneste sted i Rold Skov, hvor den oprindelige eg er bevaret i stort antal. Til slut skal vi møde en rigtig heks – selveste Danny Druehyld, der har sit værksted i Rebildcentret.

Det skal handle om skovridere

Søndag den 6. oktober 2019, klokken 9.30

Mødested: P-pladsen ved Den jyske Skovhave på Møldrupvej

Turleder: Marthin Nygaard. Pris kr. 35,-

Rute: Skovhaven (Hintz og Jens Hvass) – Mossø (Jens Hvass) – Skovridergården (Bendt Egede Andersen) – Jamborettepladsen (Jens Hvass) - Mosskovvegen – retur til p-pladsen.

Når det skal handle om skovridere, er skovridergården Mosskovgaard centrum for turen, for her har magtfulde og ofte farverige statsskovridere regeret. Men vi starter i Den jyske Skovhave, som skovrider Jens Hvass anlagde, og som også var Danmarks første hundeskov. Vi kommer forbi Mosskovgaard, hvor det i dag er statsskovrider Bendt Egede Andersen, der regerer. På jamborettepladsen skal vi høre historier om Jens Hvass og spejderne, men vi skal også høre om andre spændende skovridere.

Det skal handle om kulbrændere

Søndag den 3. november, klokken 9.30

Mødested: P-pladsen ved "Røverknolden" på Rebildvej lige før Rebild

Turleder: Marthin Nygaard. Pris kr. 35,-

Rute: Den nye kulbrænderplads – Vedstedskovhus – Kirkevejen – bagom Comwell til Ravnkilde – Hedevejen – Stendalen til Kulsvierpladsen – p-pladsen

Tidligere var trækul en industri blandt almuen i Rold Skov. Der går mange sjove historier og disse lidt krasbørstige typer, og det skal vi høre om ved den nye kulsvierplads. Turen går til en af skovens mest kendte kilder "Ravnkilde", og videre langs Kousbækken, der også er en kilde, til Store Stendal. Her går vi op til den gamle mileplads, hvor trækul, brændevin og manglende nattesøvn gik hånd i hånd.

Det skal handle om nisser og alfer og andet godtfolk

Søndag den 8. december 2019, klokken 9.30

Mødested: Parkeringspladsen ved Rebildporten i Rebild

Turleder: Marthin Nygaard.

Rute: Ravnkildestien til Ravnkilde (delvist den hvide rute).

Julefrokost for egen regning. Pris 175,-kr.

Af hensyn til gæsterne på det nybyggede Rold Stor Kro lavede skovrider Jens Hvass "Ravnkildestien" tilbage i 1950'erne, men for at kromanden på Rebildhus ikke skulle blive sur, lod han den udgå fra Rebild. Det er en af de smukkeste stier i Rold Skov med betagende udsigt over Lindene Ådal. Fra Ravnkilde går det opad til en herlig troldekov og af endnu en herlig sti til Rebild – og til julefrokost på Rebildhus for dem, der har lyst.